

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023-2024

LILLGÅRDEN AB



## Barnantal

Vid verksamhetsårets start i augusti 2023 var det 21 anmälda barn i behov av dagvård. Daghemmet Lillgården har under året haft barn i åldern 1–5 år och delats in i två mindre grupper varav *Smultronen* bestod av 8 stycken 2–3 åringar och *Blåbären* av 10 stycken 4–5 åringar. Lillgården AB har även sysselsatt en familjedagvårdare i den så kallade *Minigården*, som finns i anslutning till daghemmet Lillgården, där tre yngre barn vårdats.

## Personal

Under verksamhetsåret 2023–2024 har Jutta Saarinen (företagets ägare) arbetat heltid. Jutta har jobbat som familjedagvårdare i Minigården och haft hand om de tre yngsta barnen. Till viss del har även Jutta skött om en del administrativt och Josefin Isaksson (företagets andra ägare) har jobbat deltid. Josefin har ändå sysslat mycket med administrativa jobb.

Ann-Marie Funck och Ida Stenström har under verksamhetsåret ansvarat för Blåbären medan Catrine Barre-Sundström och Alina Röblom har ansvarat för Smultronen.

Eftersom Catrine jobbat 80% fördelat på fyra dagar har Josefin Isaksson arbetat fredagar samt vikarierat andra dagar som behov funnits. Catrine har varit sjukledig (höftoperation) en längre tid detta verksamhetsår (1.12.2023 till 4.3.2024), under tiden har Josefin Isaksson jobbat Catrines 80% och Eivor Mattsson jobbat emot Josefin fredagar. Under året som gått har vi även haft några ungdomar som utfört sin prao och sitt dagsverke hos oss på Lillgården.

## Utvärdering över förverkligandet av verksamhetsplanen

Nedan följer en utvärdering av förverkligandet av Lillgårdens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023–2024. I Lillgårdens verksamhetsplan står det bland annat:

*“Under verksamhetsåret 2023–2024 kommer **hållbar utveckling** och **rörelseglädje** att vara tyngdpunktsområden för Lillgårdens verksamhet.”*

Begreppet hållbar utveckling innefattar väldigt mycket men här vid Lillgården har vi under året som gått valt att fokusera främst på området skräp - att sortera skräp och att lära barnen att skräp inte hör hemma i naturen. Under verksamhetsåret har vi med Blåbären kontinuerligt gått till mulleskogen. Skogsmulle är ett troll som bor i skogen som städar skogen med sin svans. Idén grundar sig på ett hållbarhetstänk där Skogsmulle blir en symbol för barnen om att vara snäll mot naturen och naturens tillgångar samtidigt som man kan lära sig väldigt mycket av att vara ute i naturen tillsammans. Under våren har vi även plockat upp skräp i närområdet kring Lillgården. Samtidigt som vi gjorde någonting bra för naturen hade vi även roligt under tiden vi

gick och letade skräp. Utöver detta faller även den dagliga djurskötseln in inom ramen för hållbar utveckling när vi matar djuren med rester från måltiderna och plockar ägg som hönorna värper som vi sedan kan använda till morgon- eller mellanmålet. Men även i rutinsituationer som att tvätta händerna komma ihåg att det räcker med ett papper istället för att ta många bidrar till ett hållbarhetstänk hos barnen.

Det andra tyngdpunkts området, rörelseglädje. Målet var att inspirera barnen till att röra på sig, både inomhus och utomhus. Den fysiska fostran har skett genom ledda rörelsestunder, skogsutflykter och under fri lek. Lillgårdens jumppa-rum är en central plats för rörelseglädje eftersom där finns många olika redskap för barnen att använda, vilka även är tillgängliga för barnen under hela deras dag på Lillgården.

Utöver detta står det även i verksamhetsplanen att:

*“Lillgården är ett familjärt litet daghem där leken ses som central för inläringen.”*

På Lillgården ger vi tid för lek, såväl planerad- som fri lek eftersom vi anser att leken medför stora möjligheter till utveckling och lärande hos barnen. Genom leken får barnen möjlighet att träna på det sociala samspelet, konflikt- och känslöhantering men även använda sin fantasi och sina många uttrycksformer. I resultaten framgår det att jumpparummet är ett väldigt populärt rum bland barnen där många olika sorters lek kan lekas som bland annat bygga koja, leka mamma och pappa, springlek osv.

*“Det är även av vikt att i början av höstterminen diskuterar med barnen i gruppen om regler och hur vi är emot varandra för att tillsammans skapa den stämning vi vill ha i gruppen...”*

Vårt mål med starten av en ny termin var att alla skulle få en trygg och lugn start på hösten samt få bekanta sig med varandra. I augusti satsade vi på att ge tid till att lära känna varandra då även Ammi var ny här, vi lekte en hel del olika lära känna varandra och samarbetslekar. Med de äldsta barnen gjorde vi upp gruppregler i början av hösten som sedan funnits uppsatta på väggen i vårt rum hela året. Vi har vid flera tillfällen under året behövt gå tillbaka till dem för att påminna oss om vad vi kommit överens om, att barnen ska komma till en vuxen och berätta om någon gjort sig illa eller att vi inte slår varandra osv. I verksamhetsplanen står det även skrivet:

*“På Lillgården har vi skogen bakom hörnet vilket möjliggör skogs vistelser varje vecka där pedagog styrda aktiviteter och fri lek kan ske.”*

Smultronen har kontinuerligt lekt i skogen som finns i anslutning till fårhagen, men även promenerat till skogen i närområdet kring Lillgården. Där har barnen fått leka fritt och de har även fått poppa pop-corn över grill. Bläbären har som sagt kontinuerligt gått till Mulleskogen (en skog lite längre bort). I Mulleskogen har vi lekt specifika Mullelekar, pysslat det ena och det andra men även haft mycket tid till frilek.

*“I början av hösten brukar vi på Lillgården även ha som tradition att hålla en skördefest ... Högtider och andra specifika dagar kommer att uppmärksammas med pyssel, sagor och andra passande aktiviteter.”*

I september hade vi en skördefest utomhus där vi smakade på sådant vi hade odlat och vi hade även en del köpta grödor från butiken som rödbeta, pumpa osv. som barnen fick smaka på. Vid farsdag ordnade vi en farsdagsfrukost och när julen närmade sig hade vi luciafirande i Ladugården med Kimitos lucia på besök där vi även bjöd familjerna på tomtegröt.

Vi har även i år hunnit med att både skrinna och åka pulka. Eftersom rinken är på ett lagom avstånd från Lillgården är det smidigt att ta sig till och från rinken gående. Skidningen däremot gjorde vi i fårhagen, vilket inte var det bästa tänkbara. Tyvärr blev det inget skidåkas denna vinter, eftersom de gånger vi planerat in det var det inte väder för aktiviteten.

*“Vi kommer bland annat att uppmärksamma ... vändagen, påsk, vappen och morsdag.”*

Vid vändagen bjöd vi in barnens mor- och farföräldrar till en vändagsfest där det bland annat ordnades pyssel, gott att äta och rörelsestund. Det verkade vara en väldigt uppskattad förmiddag där många deltog. Sedan vid påsk gick vi till Almahemmet och framförde några sånger för de äldre som bor där och vid vappen hade vi vappen-fest utomhus med musik, såpbubblor, munk och saft. Liksom vid farsdag ordnade vi vid morsdag frukost för alla mammor. I verksamhetsplanen står det även följande:

*“Våren medför även att barnens nyfikenhet för odling och kretslopp naturligt kommer fram, vilket vi gärna utnyttjar genom att starta äggkläckningsmaskinen...”*

I februari startade vi äggkläckningsmaskinen vilket var en spännande tid. Till sist kröp det ut åtta stycken små kycklingar. Vi fick se dem växa inne tills de blev så stora att de fick flytta ut till ladugården tillsammans med de andra djuren.

*“Som verksamhet utanför Lillgården kommer vi ... kunna göra biblioteksbesök och göra en höst och vårutfärd med barnen. Att åka till Kasnäs och simma med barnen hade även varit roligt.”*

Under året har både Blåbären och Smultronen besökt biblioteket. Under hösten ordnade biblioteket sagostunder och under våren hade de flera tillfällen med sagoskoj som vi deltagit i. Under hösten gjorde vi vår höstutfärd till Björkboda träsk där vi lekte och åt picknick. På våren gjorde en vårutfärd till Västanfjärd där vi grävde upp en skatt, såg på båtar och olika maskiner, samt njöt av vårsolen. I januari hade Ida jakttema-dag för barnen, där de fick lära sig om vilda djur och få ett ”minijägare-kort”. Under våren åkte vi även med de äldsta barnen, Blåbären, två gånger till Kasnäs badhus och simmade vilket var uppskattat av både barn och föräldrar. Genom att åka flertalet gånger hade barnen möjlighet att bli vattenvana och även göra framsteg.

**Avslutningsvis** kan vi konstatera att det har varit ett händelserikt verksamhetsår 2023–2024 där det framför allt varit mycket verksamhet även utanför Lillgården.

